

Beste Aikidoka.

Tweemaal per seizoen een **kyu-examenmoment** inlassen is nogal gangbaar in onze Aikido-gemeenschap, en dat blijkt ook zo best te zijn. Daarom wil Renshin op **vrijdag 01 december e.k.** zo'n moment organiseren voor alle volwassenen die een kyu-examen willen afleggen.

Niemand moet zich "gepusht" voelen, al is een Aikido-examen een instrument om zelf eens mee te zien waar je staat, en om leraren eens te laten inschatten waar zij werk moeten van maken.

Mijn richtlijnen als clublesgever :

Om te worden toegelaten tot een kyu-examen horen volgende **criteria cumulatief** te worden nageleefd. Onder een **trainings-dag** wordt een dag bedoeld waarop ten minste 1 aikido-les werd gevolgd. Het is de verantwoordelijkheid van de clubleraar na te gaan of het criterium inzake trainings-dagen effectief nagekomen werd.

Graad	<u>minimum</u> aantal trainingsdagen	<u>minimum</u> aantal uren training	minimum leeftijd	aantal stage- uren (*)
Rokkyu	20	20	-	-
Gokyu	30	30	-	-
Yonkyu	40	60	-	-
Sankyu	50	75	-	-
Nikyu	50	100	-	-
Ikkyu	60	120	-	-

Laat mij van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te herinneren aan het volgende :

In Australië werd in samenspraak met **Sugano Sensei** een morele code opgesteld die ook bij ons ingevoerd is. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar deze code aan zijn leerlingen te onderwijzen; van de leerling wordt verwacht deze morele code te kennen en toe te passen.

De code luidt als volgt:

Originele tekst:

Aikido is a way.
There is a commitment and there is an obligation.
Do not abuse or misuse the art of aikido.
Study carefully, honestly and humble.
Respect your senior and take care of your junior.

Vrij vertaald:

Aikido is een weg.
Er is engagement en er is een verbintenis.
Maak geen misbruik van de kunst van aikido.
Studeer zorgvuldig, eerlijk en nederig.
Respecteer je oudere en zorg voor je jongere.

Samen onderweg :

Ulrich

Aalst, 10 november 2017